

AALTEN WORDT EEN KUSTPLAATS

We hebben een Woord van de Here ontvangen..... Op 26 Februari 2006 kwam het volgende tot ons:

*“Aalten shall be a coastal place in My Kingdom”.....
[Aalten zal een kustplaats zijn in Mijn Koninkrijk...]*

Aalten is een dorpje, gesitueerd in het oostelijke gedeelte van Nederland “de Achterhoek”, dichtbij de Duitse grens. Als deze plek een kustplaats wordt, dan kunnen we allen daaruit onze conclusies trekken...: Nederland zoals wij haar nu kennen, zal niet meer zijn...

Ik herhaal: dit plaatsje dat wij kennen onder de naam “Aalten” zal een kustplaats worden....

Toen dit Woord met een groepje Christenen werd gedeeld op 7 Oktober 2009, kreeg één van ons op 10 Oktober 2009 een “beeld” of “perceptie” waarin geopenbaard werd dat deze overstroming over Nederland zou worden veroorzaakt door een grote aardbeving in **IJsland**. Deze broeder wist niet dat door IJsland een belangrijke breuklijn loopt.



Intussen heeft de lezer waarschijnlijk kennis genomen van de opmerkelijke recente ontwikkelingen in IJsland waar sinds 20 Maart, maar vooral sinds 14 April 2010, de vulkaan Eyjafjallajökull actief is geworden. We verwachten dat deze seismografische activiteiten in IJsland **uiteindelijk** (niet meteen) een climax zullen vinden in die grote calamiteit waardoor Aalten een kustplaats zal worden. De Here lijkt het Woord te bevestigen met deze voortekenen....

Geografisch gezien moeten we hier er nog op wijzen dat Aalten juist aan het begin ligt van het zogenaamd “**Oost-Nederlands Plateau**”.

Aalten ligt aan de grens van een verhoging en alles ten **Westen** van dit plateau is aanzienlijk **lager** gelegen. We hadden hier geen weet van toen dit Woord tot ons kwam in Februari 2006.





Nederland is een land door de Here geplant voor Zijn doeleinden. Zij werd als het ware geboren in een strijd tegen de onderdrukkende Rooms Katholieke macht (tijdens de 16^e eeuwse Protestantse Reformatie) en in haar werd voor een lange periode de Bijbel als God's Woord en Jezus als Verlosser aan de mensen voorgehouden. Ook vonden in haar vele verdrukten (van Israelische afkomst en andersdenkenden) een haven waar zij een bestaan konden hebben zonder te worden vervolgd en vermoord voor hun geloof en geweten. Vandaag echter is de God en Messias van Abraham, Isaak en Jakob en Zijn Woord **buitengesloten** in dit land en klinkt de algemene roep: "Er is geen God", en: "wat hebben wij met God van doen"; "wat nuttigheid is het om God te dienen"? "Wij hebben geen Verlosser nodig en doen wat goed is in onze ogen".

Nederland zonder dijken (bij normale waterstand, zonder uitzonderlijke golven.) Bron: KNMI

Het wellicht intussen wereldwijde bekende (en hoogmoedige) gezegde: "*God schiep de Aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland*" zal **NIET** staan in die Dag waarop God deze leugen zal bestraffen.....

Ook de kerk in Nederland is ver afgedwaald van het Apostolische; zij sluit compromissen met de wereld, met menselijke filosofieën en met het antichristelijke Rooms Katholieke instituut. Ook keren meer en meer gelovigen zich tegen het volk en land van Israel met alle consequenties van dien... In het algemeen gesproken heeft de Kerk in Nederland (enkelvoudig) opgehouden om als lichtbakens van het Hemels Koninkrijk te getuigen. Zij is niet langer het zout der aarde. Nederland is verdorven geraakt, en deze verderfenis begon in de Kerk.

We leven in de tijd van de Wederkomst van Jesjoea en Hij zal een **volledig einde** maken aan al de naties ter voorbereiding van de aarde voor de komst van Zijn Eeuwig Koninkrijk (zie Jeremia 30:11). De natie Nederland zoals wij haar nu kennen, zal niet meer zijn. Waar nu het dorp "Aalten" ligt, zal de nieuwe kustlijn worden. Nederland is niet meer...

Hier volgt nu de rest van het Woord (hoewel bepaalde, persoonlijke gedeeltes zijn weggelaten). [We hebben het Woord dat in de Engelse taal tot ons kwam, in het Nederlands vertaald].

.....
 Word of the Lord coming to Karin on Sunday 26th of February 2006

We [Robert, Prue, Channah and Karin] were on the Island of Rhodes (Greece), in a place called Lindos during the winter of 2005-2006. Here we used to go outside and pray. Karin took along an empty notebook that day and in that notebook there were some maps: of the world, Greece and Europe.... Then the Lord began to speak: [some parts have been left out.....]

Wij (Robert, Prue, Channah en Karin) waren op het eiland Rhodos (Griekenland), in een plaats genaamd Lindos, gedurende de winter van 2005-2006. Hier hadden we de gewoonte om naar buiten te gaan om te bidden. Karin nam een leeg notitieboekje (soort agenda) mee die dag en in dat boek waren enkele kaarten: van de wereld, Griekenland en Europa. Toen begon de Here te spreken: (sommige gedeeltes zijn weggelaten)

“Look at the map.” I asked which one; and I looked at the map of Europe, eyes being drawn to Holland. “Look at Holland and your place of birth, Aalten..... Turn the map upside down.....”[which I did] **“Aalten shall be a coastal place in My Kingdom”** [I was startled].

“Kijk naar de kaart.” Ik vroeg: welke? En ik keek naar de kaart van Europa en de ogen wendden zich naar Nederland. “Kijk naar Nederland en je geboorteplaats, Aalten.... Keer de kaart om” (wat ik ook deed). “Aalten zal een kustplaats zijn in Mijn Koninkrijk” (ik was verrast/verbaasd).

“Aalten shall be a coastal place.... Things in My kingdom shall not be as the things as they now appear. I do indeed make a new order of things. I make My Home in accordance with My liking. Aalten shall be a coastal place.

“Aalten zal een kustplaats zijn... Dingen in Mijn Koninkrijk zullen niet zijn zoals de dingen nu lijken... Ik maak inderdaad een nieuwe orde. Ik maak Mijn Huis in overeenstemming met Mijn verlangen. Aalten zal een kustplaats zijn.”

“I change many coast lines, I change many borders, I even move whole continents in accordance with My liking. I move islands, I move waters, I change the meandering of the rivers, and either increase or decrease the lakes. I cast up mountains and throw some down, as I wish. I redesign My House. I am pleased with it to do so. This is My privilege. The first thing I do when I arrive in Jerusalem, is to change the landscape of that place, in accordance with My Word. As it is with Jerusalem, so shall it be with the remaining of the earth. I change landscapes dramatically. I renew it. I alter it. I redesign it, in accordance with My liking.”

“Ik wijzig vele kustlijnen, Ik wijzig vele grenzen. Zelfs zal Ik gehele continenten in beweging brengen in overeenstemming met Mijn wil/verlangen. Ik verplaats/beweeg eilanden, Ik verplaats/beweeg wateren, Ik wijzig de loop van de rivieren, en laat de meren of toenemen of afnemen... Ik verhoog sommige bergen en werp anderen neer, zoals Ik wens. Ik geef Mijn Huis een nieuw ontwerp. Ik heb behagen hierin. Dit is Mijn voorrecht. Het eerste wat Ik doe wanneer Ik in Jeruzalem arriveer, is het veranderen van het landschap van die plaats, in overeenstemming met Mijn Woord. Zoals het met Jeruzalem is, zo zal het zijn met de rest van de aarde. Ik verander de landschappen op een drastische wijze. Ik vernieuw het. Ik wijzig het. Ik ontwerp het in overeenkomst met Mijn verlangen.

“Therefore I say unto you. Aalten shall be a coastal place. This surprises you. I shall yet come with more surprises. The distance between Jerusalem and the sea shall not be so great as it is now. The North pole shall not be as cold as it is now, neither shall the south pole lay in such ice as it is now. I change the garment of the earth... A beautiful garment I have for her, and it shall be very different than the garment she is wearing today.”

“Daarom zeg ik tot u. Aalten zal een kustplaats zijn. Dit verrast u. Ik zal met nog meer verrassingen komen. De afstand tussen Jeruzalem en de zee zal niet zo groot zijn als nu. De Noordpool zal niet zo koud zijn als nu, en ook zal de zuidpool niet in zo'n ijslaag liggen als nu. Ik verander het kleed van de aarde. Een prachtig kleed heb ik voor haar, en het zal heel anders zijn dan het kleed dat zij ten hede dage draagt..”

“Some parts shall increase in landmass, others shall decrease. Some parts shall know many animals, others shall know less. Some parts shall have more light than other parts. I do all these things and I shall take pleasure in it.”

“Sommige gedeeltes zullen toenemen in landmassa’s, anderen zullen afnemen. Sommige gedeeltes zullen vele dieren hebben, andere gedeeltes minder. Sommige gedeeltes zullen meer licht hebben dan andere gedeeltes. Ik doe al deze dingen en heb behagen hierin.”

“Jerusalem shall be the highest, by reason of the King; and yet it shall not be a mountain as such. I know you do not understand this, but I do all these things in accordance with My law.”

“Jeruzalem zal de hoogste zijn, vanwege de Koning; en toch zal het niet echt een berg zijn. Ik weet dat u dit niet begrijpt, maar ik doe al deze dingen in overeenstemming met Mijn wet.”

“I change the landscape. My princes and princesses, who have been the scum of the earth, trampled upon by the rulers of this world, shall reign with Me. I change the order of things. I am delighted to do this. I shall honour Myself through this.”

“Ik verander het landschap. Mijn prinsen en prinsessen, die het vuil van de wereld zijn geweest, onder de voeten getreden door de heersers van deze wereld, zullen met Mij regeren. Ik wijzig de orde der dingen. Ik heb hierin groot behagen. Ik zal Mijzelf hierdoor eren/verheerlijken.”

“Therefore the earth shall lie in order and peace; each and everyone in its place, while I am in My rest in Jerusalem, amongst My People, amongst My Beloved, My precious ones.”

“Daarom zal de aarde in orde en vrede liggen; alles en iedereen op zijn plaats, terwijl Ik in Mijn rust zal zijn in Jeruzalem, onder Mijn volk, onder Mijn geliefden, Mijn dierbaren.”

“When I bring My Kingdom to the earth, all shall be altered and reshaped. All things shall be turned and shaken and altered into the fashion of My liking. The heavens, and the earth, and the sea, and all therein shall change their garments.”

“Wanneer Ik Mijn Koninkrijk naar de aarde breng, zal alles gewijzigd en hervormd worden. Alle dingen zullen omgekeerd en geschud en gewijzigd worden naar een vorm die Mij behaagt. De hemelen, en de aarde, en de zee, en alles wat daarin is, zullen hun kleden verwisselen.”

“While My People are trampled upon and scorned and mocked by the spirits of the world, I shall turn things around and upside down in My Kingdom. I shall order it thus. It delights Me to do these things, for I love judgments.”

“Terwijl Mijn Volk vertreden, veracht en bespot werden door de geesten van deze wereld, zal Ik de dingen omdraaien in Mijn Koninkrijk. Ik zal het zo beschikken. Het behaagt Mij om deze dingen te doen, want Ik heb oordeel lief.”

“Therefore I say again unto you; rejoice, My Beloved ones, rejoice! Great and wondrous is the future in My Kingdom. Never belittle or underestimate the joy that is before you; the beauty of your inheritance. Surely the sufferings of today are nothing compared with the glory that shall be revealed in you soon. Be strong therefore, My Beloved ones. Be strong. Set your face as a flint and march on to the end destination of the life in this world; a new order of things where you shall reign with Me. My love is with thee, My strength is with thee, My will is with thee. Fear nothing, only be strong and courageous and take possession of the good land!”

“Daarom zeg Ik nogmaals tot jullie; verheug u, Mijn geliefden, wees verheugd! Groots en wonderlijk is de toekomst in Mijn Koninkrijk. Kleinere of onderwaardere nooit de vreugde die voor jullie ligt; de schoonheid van jullie erfenis. Het is zeker dat het lijden van vandaag niets is in vergelijking met de heerlijkheid die binnenkort in jullie geopenbaard zal worden. Wees daarom sterk, Mijn geliefden.

Wees sterk. Richt uw aangezicht vooruit en marcheer voort naar de eindbestemming van het leven in deze wereld; een nieuwe orde van dingen waarin jullie met Mij zullen regeren. Mijn liefde is met jullie; Mijn kracht is met jullie; Mijn wil is met jullie. Vrees niets, alleen wees sterk en moedig en neem het goede land in bezit!”

Einde.

.....

In de nacht van Donderdag 18 Februari 2010 kwam de volgende droom:

De informatie werd gegeven dat de wateren er aan kwamen (Nederland). De mensen raakten in paniek. Ik zag mijzelf naar Winterswijk gaan (plaats aan Duitse grens, ten Noord-oosten van Aalten), en daar wisten zij nog niet dat de golven waren gekomen. Toen ze dit hoorden, raakten zij in paniek maar ik zei tegen hen: wees niet verontrust, de wateren zullen hier niet komen... Ik denk te herinneren dat de mensen (in de droom) aan tafels op een terras zaten toen zij van dit bericht vernamen. Ik zei tegen hen: Kijk! Kijk achter jullie! En daar was de kustlijn in de verte, in de volgende vorm:



In de droom waren de kustlijn en het water **buitengewoon**, bijna onbeschrijflijk mooi! Niet zoals de Noordzee er nu uitziet; maar helder en sprankelend blauw.

Ik herinner me ook nog dat het water heel dichtbij kwam, tot aan mijn voeten (in Aalten)... Ik zag het water aan m'n voeten klotsen...

Einde.

.....

In de nacht van 3 Mei 2010 kwam de volgende droom:

Ik zag mijzelf in een heel hoog gebouw, zoals een “skyscraper” of “wolkenkrabber”. Er waren veel mensen in dit gebouw. Het bericht kwam dat er een “Tsunami” aankomt. De mensen in het gebouw raakten in paniek en wilden naar het dak. In de droom begreep ik dat er geen veilige plek zou zijn in het gebouw, behalve op het dak van het gebouw. Er was slechts één manier om daar te komen; via de lift en met speciale toestemming. Niet iedereen kreeg toegang tot de lift. Voor de lift stonden “mannen” met een ernstig/sober gezicht. Zij bepaalden wie er in de lift mocht, en wie niet. Ik zag mijzelf voor de lift en droeg een blauw met wit gestreepte blouse. Eén van de “wachters” (de mannen voor de lift) keek mij aan, wees naar mij, en ik kreeg onmiddellijk toegang tot de lift. Channah (een mede Christen) was met mij, en zij droeg ook een blauw met wit gestreepte blouse, maar deze was iets anders. In de lift begreep ik dat de blauw met wit gestreepte blouse ons toegang tot de lift had gegeven. Ik kreeg de overtuiging dat ik de anderen moest waarschuwen, en hen moest laten weten dat enkel het dragen van een blauw en witte blouse toegang tot de lift zou geven. Ik belde een van de broeders om hem te waarschuwen, zonder mijn identiteit te openbaren.

Toen hoorde ik een wachter tegen een andere wachter zeggen: geef haar een warme jas, voor onder haar blouse. De man/wachter die mij de jas gaf, was van Aalten. Deze jas hield mij warm op het dak van het hoge gebouw.

Eenmaal op het dak zag ik de Mega-golf komen. Deze was ontzagwekkend hoog! Het water overspoelde het gehele (!) gebouw, behalve het dak, hoewel het water tot aan mijn borstkas kwam. Alles was onder water, behalve de hoofden van de mensen op het dak. Einde.

Ik denk dat het hoge gebouw voor de Nederlandse samenleving/natie staat. Enkel degenen die hun vertrouwen in Jesjoea de Verlosser hebben gesteld, en door Hem zijn geheiligd en gereed gemaakt voor Zijn komst (blauw met witte blouse), zullen de komende calamiteiten overleven. Ik zag mijzelf anderen waarschuwen **hoe** voor te bereiden voor de toegang tot de “lift” die ons naar die veilige, hoge plaats brengt. Het water zal het grootste gedeelte van Nederland bedekken. Wellicht verwijst de “warme jas” van Aalten naar hetgene de Here ons hier in Aalten heeft opgedragen: de fysieke en geestelijke voorbereiding voor Zijn bezoek aan dit land....

.....

“Die oren heeft, die hore....”

.....

We kunnen ons voorstellen dat er enkelen onder jullie vragen of opmerkingen hebben over deze woorden. Je kunt contact met ons opnemen via het emailadres: watchmen_min@hotmail.com of bij ons in Aalten langskomen voor nader uitleg en gesprekken....